

Nieuwetijdskinderen is het 'weten hoe iets zat' over relaties en vorige levens nodig om sneller spiritueel te groeien.

Zo ontmoette ik bloemiste Nicole, een hooggevoelige jonge vrouw van 25 jaar. Ze zat met een paar vragen waarop ze graag antwoord wilde hebben.

Nicole en Eduard

In haar vrije tijd doet Nicole aan reiki en chakra-massage. Ze wil weten of ze haar vriend Eduard al uit een vorig leven kent. Op de een of andere manier is die informatie voor haar belangrijk, ook al weet ze nog niet precies hoe. Juist omdat Nicole een heel gevoelige jonge vrouw is (HSP, paranormaalgevoelig), leg ik uit dat ze mij eigenlijk niet nodig heeft voor een consult van vorige levens. Ze kan waarschijnlijk zelf bij de informatie die ze nodig heeft, maar ze kwam gewoon nog niet eerder op het idee. Daarom geef ik haar tijdens een gesprek uitleg over hoe ze dit zelf kan aanpakken. Omdat ze hooggevoelig is, is ze in staat na een korte ontspanningsoefening zelf achter informatie te komen uit haar verleden. Ik raad haar aan gewoon eens te beginnen met schrijven en dan te kijken wat er allemaal spon-

taan in haar opkomt. Nicole gaat thuis met deze tips aan de slag en e-mailt me een paar dagen later het volgende:

Dat verklaart een hoop

Nicole: "Ondertussen ben ik erachter gekomen wat de relatie was tussen mij en Eduard in een vorig leven. Dat verklaart een hoop zeg. Toen ik met Eduard in aanraking kwam voelde dat meteen heel vertrouwd. Ik ging als vanzelf zitten op plaatsen waar hij zat of net had gezeten en dat voelde precies goed voor mij. Ook de kant van het bed, daar lag ik meteen op 'mijn' plaats. We kunnen altijd heel goed met elkaar praten. Ik houd zielsveel van hem, dat zeg ik hem heel vaak. Na een paar maanden voelde het al zo vertrouwd tussen ons dat het leek alsof we al jaren bij elkaar waren. Echt heel bijzonder.

Andere mannen

Wat ik wel merkte, was dat ik heel erg jaloers was. Dat had ik nog nooit zo sterk bij een man gehad. Ik was ook heel erg bang hem kwijt te raken. Wanneer hij te laat thuis kwam, dacht ik dat er vast een ongeluk gebeurd was en dat hij dood was. Dat gevoel werd steeds sterker. Ik was zo bang om mijn zielsmaatje kwijt te raken en al-

